

Τα αξιοθρήνητα των Ιεροσολύμων

Μεγαλοβδομάδα από σήμερα και οι υπεύθυνοι κληρικοί των Αγίων Τόπων εξακολουθούν δυστυχώς να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, με την ύπαρξη δύο Πατριαρχών, ο καθένας εκ των οποίων ισχυρίζεται ότι είναι ο κανονικός.

Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις Κανονικού Δικαίου και Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας για να σχηματίσει κάποιος γνώμη πως τα όσα έγιναν πριν από τρία χρόνια με την πρωτοβουλία δυστυχώς του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ήταν παντελώς αδόκιμα και αντί να επλύσουν το ζήτημα, το περιέπλεξαν ακόμα περισσότερο και μόνο ο Θεός γνωρίζει πού θα καταλήξει τελικά.

Από την άλλη μεριά, η Ιστορία γράφει. Οι λοιποί της Ορθοδοξίας οι Ρώσοι και οι Σλάβοι γενικότερα παρακολουθούν τα συντελούμενα με περισσή δόση δοκιοσοφίας για την εν γένει γραμμή, νοοτροπία και κακά προηγούμενα που καθιερώνονται. Να το επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά πως όταν η κανονική τάξη και η Εκκλησιολογία βιάζονται, δεν μπορεί παρά να εκδικηθούν κάποια στιγμή. Κι ακόμα να δηλώσουμε πως δεν γνωρίζουμε προσωπικώς κανέναν εκ των δύο Πατριαρχών στα Ιεροσόλυμα, παρά μονάχα από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που αμφότεροι μας έχουν παραχωρήσει κατά καιρούς, όμως με κριτήρια καθαρώς Εκκλησιολογικά και Κανονικά, η κίνηση αυτή εκθρόνισης του Ειρηναίου και μάλιστα υπό τις συνθήκες που έγινε αποτελεί δυστυχώς άλλο ένα δράμα στη σύγχρονη πορεία και παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μάλιστα σε πρεσβυγενές ελληνόφωνο Πατριαρχείο.

Η αιτία για την οποία έγινε ήταν

καθαρώς ενδοεκκλησιαστικά και διοικητικά και μάλιστα αναπόδεικτα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, όπως ακόμα και χτες διαβεβαίωσε ο Πατριάρχης Ειρηναίος στη συνέντευξή του, και η οποία (αιτία) ήταν η μομφή για ενοικίαση ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Κι αν ακόμα κάτι τέτοιο ήταν αληθές, δεν έπαυε να είναι ένα καθαρώς ενδοεκκλησιαστικό ζήτημα για την αντιμετώπιση του οποίου υπεύθυνη ήταν η τοπική Εκκλησία των Ιεροσολύμων, κι όχι ο Βαρθολομαίος, ούτε ο Σκανδαλάκης. Τι θα έπρεπε δηλαδή να έκανε ο Ειρηναίος ή ο Μόσχας ή Αλεξανδρείας όταν συνέβη εκείνη η λεηλασία στην Μονή της Πάτμου, να θέσουν τον Βαρθολομαίο εκτός Εκκλησίας αφού η Μονή ανήκει στο Πατριαρχείο, ή αν κάτι συμβεί, ας πούμε, στη Μονή της Αγίας Αναστασίας στη Θεσσαλονίκη, εκεί που εξέφρασε την επιθυμία ο Βαρθολομαίος να δημιουργηθεί η Νέα Χάλκη. Αλλο πάλι κι αυτό!

Και σαν να μην έφτανε η εκπαράθρωση του Ειρηναίου, ο οποίος δεν ήταν ένας απλός χωρεπίσκοπος ή κάποιος Αρχιερατικός Επόπτης της Περιφέρειας Ταταούλων ας πούμε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά Πατριάρχης ενός εκ των πρεσβυγενών Πατριαρχείων με ιδιαίτερες ευαισθησίες στην περιοχή, ο Βαρθολομαίος δεν σταμάτησε το φοβερό ολισθημα των Αγιοταφιών υπό τον Τοποτηρητή Πέτρο Κορνίλιο από το να προβούν στην «καθαίρεση» του Πατριάρχη Ειρηναίου και να γελοιοποιηθούν τελείως, διευρύνοντας το χάσμα στα Ιεροσόλυμα. Η δε εκλογή νέου Πατριάρχη, του Θεόφιλου, έχει περιπλέξει ακόμα πιο πολύ τα πράγ-

ματα, διότι πώς έγινε εκλογή τη στιγμή που ο Ειρηναίος δεν παραιτήθηκε, αλλά απλά ετέθη εκτός Δίπτυχων, όπως είχε γίνει και με τον αείμνηστο Χριστόδουλο, πράγμα για το οποίο λένε πολλοί ότι στάθηκε η αφορμή για τον τάφο, αλλά κι ο Αλέ-

ξιος της Μόσχας είχε κάνει για τον ίδιο τον Βαρθολομαίο; Ας αφήσουμε πια την αντιανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στον Ειρηναίο διακοπής ακόμα του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Κι όλα αυτά μια αναπνοή από τον Τάφο του Χριστού.